

Interview: Sjeer Gruisen dd 13-10-2011
Adres: Vouerweg 32
Sittard tel:

Interviewer: Mia Könings _Collombon
Uitgewerkt: Mia Könings –Collombon

Onderwerp: VOETBAL

Geboortedatum: 04-02-1935 te Sittard

Hoe was de samenstelling van jullie gezin?

Pap, mam en 9 kinderen waarvan 5 meisjes en 4 jongens en zelf was ik de jongste.

Waar kwam je moeder vandaan?

Leyenbroek en de pap van Overhoven.

Is dit (no32) het ouderlijk huis?

Nee, op de hoek het eerste huis.

Daar was toen de winkel en de kolenhandel.

Waren je broers en je vader ook voetballers?

Niet op dat niveau. Mijn broers hebben wel gevoetbald. Bij DVO

Een broer bij de Sittardse Boys in de jeugd en na de jeugd is hij gestopt.

Hoe oud was je toen je ging voetballen?

Ik was 11jaar en bij de Sittardse Boys. In die tijd mocht je nog niet bij een club spelen voordat je 12 jaar was. Ik ben dus met 11jaar begonnen en op een gegeven moment mocht ik dan mee doen en moest een andere naam opgeven totdat ik 12 jaar was.

Weet je nog welke trainer er was?

Ik kan mij niet herinneren in de jeugd. Alleen de jeugdleiders zoals Cor Homberger en later nog Smit (woonde op de Rijksweg voorbij Jantje Notermans) en Jan Kengen

Vroeger traiden ook vaak de spelers van het eerste team de jeugd?

Ik kan mij niet zoveel herinneren van dat trainen van de jeugd.

Waar traiden jullie?

In de Baandert en toen lag er nog een tweede veld naast en daar werd getraind.

Hoe vaak werd er getraind?

Ik kan mij niet herinneren hoe vaak wij traiden in de jeugd.

Hoe ging later de combinatie school en later het werk?

Op school voetbalde je in die tijd meer op straat Hier vlakbij stond een boerderij met een poort en daar werd tegen gevoetbald.

Tot 13, 14 jaar heb ik altijd in de B-jeugd gespeeld. Je had toen de A en B-jeugd en voor de A-jeugd moest je alweer 16 jaar zijn.

Wij gingen in die tijd naar veel toernooien met Willy Erkens en Harie Brüll en wonnen veel omdat we een goed elftal hadden.

Ik kan me eigenlijk pas alles goed herinneren dat we gingen voetballen naar een uitwedstrijd op een dichte vrachtwagen. Ik weet wel toen ik met 16 jaar in het eerste elftal kwam en toen was de voorzitter van de jeugd, de onderwijzer en hoofd van de school van de Baandert (?) en toen speelde ik in de B en toen stond hij te kijken en zei hij tegen mij na de wedstrijd: Jung als jij 16 jaar bent dan speel jij in het eerste elftal. Hij was de voorzitter van de jeugd en dat ben ik nooit vergeten. Vooral die dingen zijn mij bij gebleven van de jeugd.

Heb jij alleen gevoetbald bij de Boys en na de fusie bij Sittardia en daarna Fortuna?

Ja. Ik heb nog 1 jaar bij de Fortuna –Sittardia combinatie gespeeld

Wanneer kwam je in het eerste elftal?

In 1951 toen ik 16 was

Wie was er toen trainer?

Heienraat, kwam uit Kerkrade.

Op welke plek speelde je toen en was dat je favoriete plek en ben je daar ook altijd blijven spelen?

Ik ben bij de jeugd gekomen en daar hebben ze mij linksbuiten gezet en er werd niet aan mij niets gevraagd en zelf heb ik ook nooit iets gezegd. In alle jeugdelftallen linksbuiten gestaan en later in het Nederlands elftal ook.

Had je in die tijd ook een Idool die je graag wou nadoen?

Hier had je in die tijd ook al goeie spelers zoals Abe Lenstra en Faas Wilkens die tot de verbeelding spraken, maar niet zoals nu uit Engeland en Portugal en Duitsland dat hadden wij niet.

Er was geen tv

Welke trainer is voor jou en je carrière het belangrijkste geweest?

Ik persoonlijk in mijn ogen vond ik Frans De Bruin (Sittard). Al de jaren die ik die gehad heb. Dat was een man die veel van de tegenstanders wist en voor die tijd je goed wist voor te bereiden op een wedstrijd. Ik heb van meer trainers iets geleerd. Als je begint moet je leren en je blijft altijd bij leren Maar ik persoonlijk van allen trainers die ik gehad heb vond ik Frans de beste. Hij is 2 keer bij Sittardia geweest.

Welke trainers heb je nog gehad?

Eerst Heieraat, toen een Hongaar Farendonc en toen weer de Bruin en nog een Slangen ook een heel aardige man, was hier wel maar 2 jaar. Ik heb er meer gehad maar herinner mij de namen niet meer Ook een trainer die hebben ze nog ontslagen, dat was geloof ik nog een leraar. Ik heb ook nog Vladimir Beara gehad een Joegoslaaf. Toen speelde er ook nog een Joegoslaaf Cebinats hier en zijn broer speelde bij PSV. Ze zeiden toen dat is wel een lastig persoon, maar wij hebben die lastige niet, die is bij PSV.

Die trainer Beara woonde toen hier in de Ruis de Beerenbroekstraat en hij stookte in die tijd zo'n petroleumkachel. Wij verkochte petroleum en iedere zaterdag kon ik bij hem (belde iedere zaterdag morgen) petroleum leveren. Hij stookte ieder week ong. 200liter terwijl een normaal mens hier meer als een maand mee rond kwam.

Hij zette die kachel helemaal open en zette alle deuren open. Ja zei hij: Ik moet niet alleen de kamer warm hebben maar het hele huis en dus deed hij de deuren open.

Hoe vaak trainde jullie toen?

3 keer per week. Maximaal moest je 2 keer trainen om in het eerste elftal te spelen. Ik weet in de tijd van De Bruin in de wintertijd dat ik op zaterdag morgen, want toen werkte wij nog op zaterdag en dat ik vrucht aan het rijden was met de kolenwagen en langs de Baandert moest rijden en met De Bruin ging trainen want ik moest de tweede training halen op zaterdagmorgen onder het werk in de Baandert. Als ik na zo'n 3 kwartierde training erop had zitten en ging dan weer verder met de kolenwagen. Dan mocht ik op zondag weer meedoen.

Heb je tegen buitenlandse clubs gevoetbald?

Met het Nederlands elftal.

We zijn wel met Sittardia in Spanje geweest in Bellagos (zie foto) We hebben toen ook in Madrid gespeeld Dat was in 1953.

Dat was gewoon vriendschappelijk

Gingen jullie daar alleen naar toe of mochten de dames ook mee?

Nee, we gingen met de bus

Hoelang zijn jullie er geweest?

Ik dacht 14 dagen

Dat is me een reis geweest, want de bus is kapot gegaan. We waren in Pamplona geweest waar dat stierenvechten was door de straten Toen gingen we spelen nabij de Portugese grens ergens. Weet niet meer wie dat was en toen ongeveer 800km naar Madrid of andersom dat weet ik niet precies en dan gingen we richting Valencia want daar gingen we ook nog ergens spelen. 's Morgens (vrijdag) al vroeg weg en onderweg na zo'n 150 tot 200km ging de bus kapot. Dat was een nieuwe DAF bus. We stonden op zo'n eenzame weg met alleen maar bomen en geen huis te zien en stonden we daar. We hadden een tolk bij ons van DSM. Die ging vandaar uit terug liften naar Madrid om daar een takelwagen te halen om ons op te halen. De enige garage van de DAF lag in Madrid en dat was in 1953 en was de DAF pas bezig. We hebben daar gelegen van 's morgens 10uur ongeveer toen we panne kregen en ik geloof dat we 's avonds om ongeveer 11uur op de terugweg waren naar Madrid. Wij hebben daar de hele dag langs de weg gezeten, er was geen huis te zien. Ik weet dat er verschillende mannen heel ver hebben gelopen om ergens iets te eten te halen. En ze namen van die kruiken wijn mee, maar in die tijd dronk ik niet en wijn al helemaal niet. 's Avonds de terug weg. Op een gegeven moment ben ik mij midden op het gangpad van de bus gaan liggen en gaan slapen In Madrid aangekomen waren daar nog tenten open en is de hele bus uitgestapt en ik ben gewoon blijven liggen totdat ik wakker werd en dacht, "wat is het stil hier". Toen ze uitstapte daar heb ik niks van gemerkt. We waren toen 's morgens om 9uur terug in Madrid Daar eerst wat eten en douchen en wat rusten op een kamer en 's avonds met de trein van Madrid naar Parijs. In Parijs stond weer een bus van de EBAD en die bracht ons terug en toen waren we op zondagmorgen om ca half acht hier. Toen moesten we naar Den Bosch om een wedstrijd te spelen en vertrokken weer om 12uur 's middags. Toen we daar aankwamen was er een misverstand geweest tussen de KNVB en Sittardia, want die wedstrijd werd een tijd later gespeeld.

Hadden meer als 2 dagen gereisd

Ik vraag me nu nog altijd af waarom niet naar Madrid gebeld voor hulp. Was wel geen mobile in die tijd en misschien had niemand telefoon ?

We zijn ook nog met Sittardia in Roemenië geweest onder trainer Beara. Was ook gewoon vriendschappelijke uitwisseling.

Daar zijn we ook 14 dagen geweest en 3 wedstrijden gespeeld.

Toen gingen we met het vliegtuig. Het was daar mooi en zijn met bus door de streek gereden, wat alleen tegenviel was het eten. Dat was op het einde van mijn carrière tussen 1960 – 1965.

We zijn toen in de hoofdstad geweest. Boekarest en daar was het hotel prima en ging je naar een andere plaats met ook veel inwoners. Daar was het slecht

In die tijd hadden we Wil Heuts (vorst marot) er nog bij. Die ging 's morgens al eens vragen of ze geen spek en eieren hadden. Het enige wat je daar veel kreeg waren van die hele dikke tomaten

Wie zat er in die begin jaren allemaal in het bestuur?

Wil Heuts is voorzitter geweest en later Thurlings en Vic van de Penning is lang bestuurslid geweest en Ber Wessels (schilders bedrijf)

Ber Durlinger

Moest je contributie betalen?

Alleen bij de jeugd, maar ik heb ook vele jaren als amateur gespeeld, maar weet niet of wij toen contributie betaalden. In 1954 kwam pas het betaalde voetbal

Wat was je eerste contract?

Het eerste contract was 5 gld per training (dus 3x5 =15) en gewonnen wedstrijd 40gld en gelijkspel 20gld. Verliezen niks. Dat was het eerste contract

Dus geen contract van een bepaald bedrag per jaar?

Nee, je was semi speler en later zijn die contracten omhoog gegaan en er waren toen ook spelers die al iets extra kregen

Maar ik geloof dat dit toen standaard was en ze ook bij Fijenoord zo begonnen zijn.

De competitie van ons was al gestart in dat jaar en toen werd het opeens stop gelegd en kwamen de betaalde clubs erbij. Toen zijn we opnieuw begonnen

Ben je ook prof geweest?

Nee de enige die zich bij ons prof kon noemen was Willie Dullens geloof ik in die tijd. Hij werkte toen bij de Firma Horn .

En de Munck?

Die heeft alleen gekiept toen we nog amateur waren. De Munck is toen naar Keulen gegaan omdat ze hem hier geschorst hadden Die was hier betaald geworden en omdat het toen nog amateur was is hij naar Keulen gegaan en later terug gekomen naar Fortuna 54 toen hier ook betaald voetbal kwam.

Was er in die tijd ook een Limburgs elftal?

Ja, daar heb ik verschillende keren in gespeeld

Speelde er daar meer van Sittardia in?

Ik heb een foto, maar daar staat toevallig niemand van Sittardia op (foto)

Foto s inhuldiging kampioenschap

Welk jaar stond je in het Nederlands elftal?

1953, toen was ik 18jaar. En in 1954

Toen was er nog geen betaald voetbal en kreeg je wel vergoedingen?

Nee, wel een cadeautje. Een reis toiletta's waar alles in zat voor het scheren en een molentje en de reiskosten. Later toen er betaald voetbal was heb ik niet meer in het Nederlands elftal gespeeld.

Wie heeft jou in het Nederlands elftal gebracht?

Ik speelde in het Nederlands jeugd elftal onder de 18jaar. Toen voetbalde ik ergens in Brabant tegen Duitsers en speelde ik linksbuiten en speelde Coen Moulijn (Feijenoord) linksbinnen en toen denk ik dat er iemand van de keuze commissie daar was en ik een goede wedstrijd gespeeld had

Bij Sittardia werd toen gezegd dat ze mij uitnodigde voor een wedstrijd voor het voorlopig Nederlands elftal en moest ik naar Amsterdam voor de training.

André Smit was toen bestuurslid en die belde op en ik was niet thuis en mijn vader zei: Je moet naar André Smit gaan en die vertelde dat ik was uitgenodigd voor het nationaal elftal. Toen begon ik eerst te spelen in het voorlopig elftal en daar de test doorstaan en toen in het Nederlands elftal

Het voorlopig elftal telde niet als Interland. We speelde tegen Keulen en een Franse ploeg en een club uit Wenen

Wat was je eerste echte interland?

Tegen België in Rotterdam

Gewonnen dacht met 1-0

De tweede tegen de Engelse amateurs hier en ook gewonnen

De derde in België en dik verloren

En toen was het afgelopen met de carrière in het Nederlands elftal

Welke spelers stonden er toen in?

Foto: Beesbroek(rch)- Steiger(Psv) -Terlauw (sparta) –Jan Claassen(venlo)-Melis (eindhoven)-van Beurden –Gruisen-Tabak-Overbeeke-Ballaart –Van Megelhuis – Odentaal(Haarlem)

Wij stonden toen met 8 mensen uit het zuiden in het Nederlands elftal

Dat is een zeldzaamheid.

Wie was toen trainer?

Jaap van der Lek

Die kwam ook wel eens voor een interland een keer in de zoveel tijd naar Sittardia om alleen met mij te trainen in de Baandert. Daarna ging hij naar Jan Claassen in Venlo.

Hadden jullie daar ook medische begeleiding?

Of training weekenden

Niet zo uitgebreid zoals 3 of 4dagen nu

Wij kwamen de dag tevoren bij elkaar

Bij de eerste interland kwamen we in Den Haag bij elkaar 's avonds in het hotel. Je ging dan vanuit Den Haag naar Rotterdam met 4 of 5 motor rijders voorop naar het stadion.

Hebben ze je na het voetballen nog begeleid voor een verdere carrière?

Nee, dat was toen nog niet

Wat zijn de minder leuke tijden?

Ik ben altijd bij de zelfde club geweest bijna 18jaar en het laatste jaar bij FSC. Er zijn natuurlijk strubbelingen geweest of waar je het niet mee eens was of waar ze het niet mee eens zijn. Maar ook eigenlijk nooit een schorsing opgelopen of zo.

Toen waren er geen gele en rode kaarten?

Je kreeg een waarschuwing en nog een of als het erg was Ga je maar aankleden. Je kreeg dan ook straf.

Wat ben je na het voetballen gaan doen?

Gewoon verder met de zaak zolang het duurde

Totdat het gas kwam en de mijnen dicht. Daar kun je niks tegen doen.

Heb je nog veel contacten met de voetbalwereld?

Veel niet en ook niet met het Nederlands elftal. Krijg ieder jaar wel nog een uitnodiging voor Huis te Duin.

Ik ben er nooit geweest

Krijg je wel nog kaarten voor het Nederlands elftal te gaan kijken?

Nee. Trouwens ik zou er niet heen gaan ik kijk TV.

Hoe kijk jij nou tegen het huidige voetballen aan?

Kan je niet vergelijken met vroeger op alle gebied. Wat betreft verzorging en trainingen. Het voetbal is veel moeilijker geworden dan vroeger; niet direct harder maar er word meer toe gestaan zoals het vasthouden vroeger was de 11meter. Ik ga wel naar Fortuna en dat is niet de top Met al hun trainen ze nog weinig techniek hebben om een bal fatsoenlijk voor te brengen

Soms denk ik wat doen jullie de hele dag op die trainingen. Het is ook veel sneller.

Vroeger in de begin periode als jij je als buitenspeler een beetje terug trok en dan een bal in de diepte kreeg dan liep je vooruit, maar tegenwoordig lopen de back's ook de 100 meter in 11 zoveel.

Vroeger was de aanvaller meestal sneller dan de verdediger. Dat het kijkspel beter of leuker is geworden dat is een ander zaak.

Achteraf is alles makkelijk te zeggen. Kijk zo'n zwaar lichamelijk werk is niet bevorderlijk voor topvoetbal. De competitie begint pas te draaien in de winter en dan was bij ons het meeste werk. In de zomer als ik niks te doen had werd er niet gevoetbald.

Ik ga er gewoon van uit dat ik een geweldige fijne tijd gehad en ik erna nog tot mijn 65 bij de veteranen gevoetbald Ook een geweldige tijd geweest en toen was ik 65jaar en zei tegen de jongens ik stop ermee en die zeiden je bent gek je kunt nog jaren mee. Maar ik ben gestopt met 65

Dat is een fijne afsluiting?

Ja, dat is zo

Ik speel nog tafeltennis, maar dat deed ik vroeger ook. Als ik tafeltennis competitie moest spelen had ik eerst gevoetbald.

Zijn er nog bepaalde dingen die je nog bespreken wilt of toevoegen?

Nee

Mag ik de album meenemen voor te scannen?

Ja

Bedankt voor dit interview